

Vraag het aan Morya



Kom op voor jezelf

“De harmonie op deze aarde en in het dagelijkse leven is van groot belang. Probeer tot harmonie te komen met de mensen rond je.

Dat is niet gemakkelijk want dat betekent dat je moet vechten, maar door te vechten kom je in harmonie. Als je niet durft te vechten kom je nooit in harmonie. Doe je eigen dingen, ook al is dat radicaal tegenover de anderen en op een ander spoor zettend.

Als je dit probeert, weet dan dat je de kracht zal vinden om je erdoor te slaan. Het is een emancipatie. Het is opkomen voor jezelf en het is vechten. Dan kan er harmonie ontstaan. Als je jezelf verzwijgt en wegcijfert, kan er geen harmonie komen. Dan heb je een uitgeblust iets want dan weet je niet wie je zelf bent. Dan weet je niet wie de andere is en als het erop aankomt ben je toch bedrogen.”

A handwritten signature in dark red ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 7: ‘Kijk naar de grote lijnen op de wereld’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 256

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


